

## Succesverhaal van Kurdistan Azat:

*Ze is enthousiast, tevreden en trots dat ze weer aan het werk is. En dan is het ook nog iets dat ze altijd leuk gevonden heeft: werken met kinderen. Ze is als oproepkracht aan de slag gegaan bij een kinderopvang in Amersfoort en Almere. Zo is ze, na haar ontslag in 2012, toch weer daar waar ze wilde zijn.*

### **Kinderopvang**

“Mijn naam is Kurdistan Azat en ik kom uit Noord-Irak. Ik ben nu 53 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb drie grote kinderen, drie jongens van 30, 25 en 19 jaar. In mijn eigen land heb ik sociaal pedagogisch bachelor gedaan en werkte ik als directrice van een kinderopvang.”

### **Oorlog**

“Twintig jaar geleden kwam ik, door de oorlog in Irak, samen met mijn gezin naar Nederland. Wij zijn toen als vluchtelingen in Almere terecht gekomen en ondanks alle veranderingen in ons leven is gelukkig alles goed verlopen. Mijn twee oudste kinderen hebben een diploma gehaald en werken allebei; mijn jongste zoon woont nog bij ons thuis. Hij studeert economie.”

### **Helaas**

“Ik heb hier in Nederland eerst een cursus Nederlands bij het ROC gevolgd en gedurende 7 jaar heb ik ook met heel veel plezier gewerkt als pedagogisch medewerker bij een kinderopvang in Almere. Jammer genoeg meldden in 2012 zich minder kinderen dan verwacht aan bij deze kinderopvang, met als resultaat dat sommige pedagogische medewerkers ontslagen werden. Helaas was ik er een van.”

### **Zwemlessen**

“Sindsdien heb ik jammer genoeg geen werk. In de eerste anderhalf jaar had ik een WW-uitkering en inmiddels ontvang ik van de gemeente Almere een bijstandsuitkering. In de afgelopen 3 jaar heb ik vaak gesolliciteerd om een betaalde baan te krijgen, maar helaas zonder positief resultaat. Omdat ik niet stilletjes thuis wilde zitten, heb ik iets gedaan wat ik in Irak nooit zou hebben gedaan. Ik nam mij voor om zwemlessen te gaan volgen en ik heb mijn zwemdiploma gehaald. Daarnaast heb ik vaak familie uit Irak op bezoek gehad.”

### **Trots**

“Met hulp van de gemeente Almere werd ik naar de Participatiefabriek doorverwezen. Toen ik bij de Participatiefabriek kwam voelde ik me meteen op mijn plek. Door alle trainingen die ik daar heb gevolgd, heb ik ontzettend veel geleerd. Mijn curriculum vitae werd aangepast en op Indeed geplaatst. Meteen werd ik voor een paar sollicitatiegesprekken uitgenodigd, met een mooi eindresultaat. Ik heb nu een baan op basis van een nul-uren contract als oproepkracht bij een kinderopvang in Amersfoort en Almere. Ik ben zo enthousiast, zo tevreden en zo trots op mijzelf dat ik weer aan het werk ben, dat ik weer met kinderen werk, wat ik altijd zo leuk heb gevonden!”

### **Dankbaar**

“Ik ben alle mensen van de Participatiefabriek heel erg dankbaar voor alle hulp en inzet in de voortzetting van mijn carrière als pedagogisch medewerkster in de kinderopvang. Ik blijf wel nog aanwezig bij de Participatiefabriek om de Nederlandse taaltraining bij te wonen. Gewoon doorgaan en altijd positief blijven, dat is mijn motto!”

